

## Rondje Europa

door Jan van de Wiel



Deze maand is het de beurt aan onze zuiderburen “ **België** “



Belgie is verdeeld in 10 provinciën te weten Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen (Vlaanderen )

Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals Brabant.

België, het land van de chocolade en bier en het land van een rijke post geschiedenis die begon in 1849. Op 14 oktober 1831 werd in Londen het zogenaamde verdrag van de 24 artikelen gesloten, waarbij België zich los maakte van het Koninkrijk der Nederlanden. België werd een onafhankelijk Koninkrijk.

Vooruitlopend op deze officiële afscheiding werd Leopold I van Saksen-Coburg op 20 december 1830 tot koning van België uitgeroepen.

Zijn beeltenis verscheen op de eerste postzegel van België die op 1 juli 1849 in omloop werden gebracht. De eerste emissie van België is in de filatelistische ook wel bekend als de “epauletten” serie,



respectievelijk 10 en 20 centime.

Het watermerk van deze eerste emissie bestond uit 2 in elkaar verstrengelde hoofd letters L.

Al snel na het verschijnen van de eerste emissie werd een begin gemaakt met de vervanging van deze zegels door deserteurs die bekend staat als de medaillons

Net als in Nederland heeft ook België varianten in de uitgifte, we denken hierbij aan de “lijnstempels” herdrukken en andere speciale uitgifte .

In 1865 verscheen er een nieuwe frankeerserie hiermee kwam er een eind aan de medaillon serie, die 16 jaar dienst had gedaan .

Op de nieuwe zegel kijkt de koning naar links, deze zegels werden uitgegeven in resp:10, 20, 30, 40 cent en 1 frank.

In 1905 verscheen een serie met als beeltenis, de opvolger van de eerste koning, nl. de zwaar baardige koning Leopold II.



Deze emissie staat bekend als type “brede baard”. Op de emissie van 1899 moest de vorst het doen met een puntige baard. Een wel zeer merkwaardige uitgifte verscheen in 1910 de zg. ”Montald en Lemaire” , een serie van 8 zegels met toeslag voor “Caritas-tentoonstelling “ in 1910.



Voor deze uitgifte werd door de tentoonstelling-commissie een prijsvraag uitgeschreven. Het beste ontwerp kwam van de heren Montald en Lemaire. Zij hadden tezamen de legende van st. Maarten in beeld gebracht. Omdat de heren het in eerste instantie niet met elkaar eens waren werden beide uitvoeringen gebruikt en dus 8 zegels uitgegeven i.p.v. de bedoelde 4 zegels.

In 1909 was het de beurt aan koning Albert om de troon over te nemen van zijn oom Leopold. De zegels met Leopold werden tot 1914 gebruikt, hierna ging men over naar de beeltenis van Koning Albert op de zegels. Na de 2<sup>e</sup> wereldoorlog kwam er een nieuw tijdperk in de Belgische geschiedenis. De troon werd besteden door koning Boudewijn, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door zijn broer koning Albert, thans heeft koning Filip de troon bestegen.

België staat ook bekend om zijn vele soorten bier. veelal werd deze gebrouwen in abdij of klooster en werden door de lokale bevolking geconsumeerd.

Tegenwoordig kan iedereen op de gehele wereld genieten van Belgisch bier .



Ook is België bekend om zijn heerlijk chocolade, de fabriek van chocolade producent Callebaut staat in Aalst. Ik heb in het verleden mijn opleiding “chocolatier “ ook hier mogen volgen en zo ook de vele bonbons gemaakt..



Dit was weer mijn rubriek rondje Europa, volgende maand november neem ik jullie graag mee naar het koudere Denemarken, ook een land met een rijke geschiedenis.