



Portugal



Door Jan van de wiel

Deze maand wil ik jullie in de reeks "rondje Europa" meenemen naar Portugal .

Portugal, officieel de **Portugese Republiek** (Portugees: *República Portuguesa*), is een land in het zuidwesten van Europa. Het ligt in het westelijk deel van het Iberisch Schiereiland. In het oosten en noorden grenst het aan Spanje, het enige buurland, en in het zuiden en westen aan de Atlantische Oceaan. Het land heeft een onmiskenbaar maritiem karakter. Tot Portugal behoren tevens de eilandengroepen de Azoren en Madeira in deze oceaan. Op een grondgebied van 92.212 km² - drie keer de oppervlakte van België en ruim twee keer de oppervlakte van Nederland - wonen 10,8 miljoen inwoners. De hoofdstad en tevens grootste stad van het land is Lissabon. De geschiedenis van de staat Portugal gaat terug tot de middeleeuwen: 1139, tijdens de Reconquista, wordt gezien als het jaar waarin het land onafhankelijk werd. In de vroegmoderne tijd groeide het land uit tot het Portugese Rijk, een wereldmacht die overzeese gebieden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika omvatte. In de daaropvolgende eeuwen nam het rijk weer in grootte af; in 1999 kwam met de overdracht van Macau aan China een eind aan de koloniale bezittingen. In de 20e eeuw was Portugal gedurende enkele decennia een dictatuur. Hoewel Portugal tot de armste landen van Europa behoort, is het een belevenis om dit land te bezoeken.

Ook wij als verzamelaars van Postzegels kunnen ons hart ophalen. De eerste postzegels van Portugal kwamen in omloop op 1 juli 1853. Het ging om een serie van 4 zegels waarop koningin Maria II is afgebeeld in reliëf. De omlijsting van iedere zegel was verschillend en werd gedrukt in Lissabon. De eerste postzegels van Portugal zijn herdrukt in 1864, 1885 en 1905, maar door enkele geringe afwijkingen zijn de originele zegels makkelijk van de herdrukken te onderscheiden. Koningin Maria overleed in November 1853 en werd opgevolgd door Peter V. Zegels met de beeltenis van het nieuwe staatshoofd kwamen pas in 1855, ook weer een serie van vier stuks en wederom weer in reliëf. In 1861 overleed de jonge koning en om dat zijn huwelijk kinderloos is gebleven, kwam zijn broer Lodewijk aan het bewind in 1862. Zo zijn er in de loop der jaren veel mooie zegels uit gegeven waardoor dit land ook best de moeite waard is om te verzamelen.



Wie een bezoekje wil brengen aan de hoofdstad Lissabon kan ook zijn hart ophalen aan de cultuur die de stad rijk is. Zo zijn er vele Musea en vele bezienswaardigheden in de stad. In Santa Maria de Belém bevinden zich het Hiëronymietenklooster Mosteiro dos Jerónimos en de Torre de Belém, beide Werelderfgoed. In het klooster ligt o.a. de ontdekkingsreiziger Vasco da Gama begraven. Baixa Pombalina, de "benedenstad", is het centrum van Lissabon. Hier bevindt zich het Rossio, al eeuwen het belangrijkste plein van de stad. Bijna aan het hoofdplein Rossio vast ligt Praça dos Restauradores. Aan het aan de Taag gelegen grote plein Praça do Comércio bevond zich, totdat Portugal in 1910 een republiek werd, de koninklijke residentie.



Pasteis de Beleme

Lissabon is bekend vanwege de fadomuziek. In de wijk Alfama zijn verschillende fadohuizen te vinden. Dit zijn kleine restaurantjes waarin traditionele fado ten gehore wordt gebracht. In de fadolieder worden de wijken Alfama, Bairro Alto en Muraria, maar ook Lissabon en Portugal veelvuldig bezongen. Een typische lekkernij uit Lissabon is de Pastéis de Belém. Dit zijn kleine pasteitjes, die halverwege de 19e eeuw door monniken werden uitgevonden. Deze pasteitjes zijn voorzien van een romige vulling bestrooid met suiker heerlijk op een terrasje met een kopje koffie. De stad kent drie grote voetbalclubs, waarvan er twee een rijke historie hebben en internationaal meetellen, te weten: SL Benfica, met als thuisbasis Estádio da Luz met de bekende speler Eusebio. Sporting Lissabon, met als thuisbasis Estádio José Alvalade naast het vliegveld. Belenenes, met als stadion Estádio do Restelo in Belém.

Hoewel het tramnet sterk is uitgedund, kent de stad diverse tramlijnen met zeer oud trammaterieel, waaronder de eerder genoemde lijn 28. Er rijdt een moderne tramlijn met lage vloer materieel naar de voorstad Belém. Door uitdunning van het tramnet is het uitgebreide busnetwerk steeds belangrijker geworden. Voor snel vervoer naar de buitenwijken kent de stad de Metro van Lissabon en voorstadstreinen, zoals de Fertagus over de Ponte 25 de Abril. Aan de zuidoever van de Taag is een lightrailsysteem in gebruik genomen onder de naam Metro do Sul do Tejo. Ook een bezienswaardigheid is de Algarve. Deze streek was de zuidelijkste van de 11 provincies waarin Portugal tot 1976 was ingedeeld. Nadien is Portugal ingedeeld in districten. De voormalige provincie Algarve valt samen met het huidige district Faro. Dit bestrijkt de gehele breedte van de zuidkanten de hoofd stad ervan is Faro. In het noorden wordt de Algarve begrenst door de provincie Alentejo, aan de oostkant door de Rio Guadiana, een grensrivier met Spanje en aan de zuid- en de westkant met de Atlantische oceaan. De naam Algarve is afkomstig uit de tijd van de Moorse bezetting van het Iberisch schiereiland, de streek werd toen "Gharb al-Andalus" of ook het Westen van Andalusië genoemd. Deze streek is echt het aanraden waard vooral in het voorjaar als veel bomen en planten in bloei staan en natuurlijk de stranden van Portugal, die eigenlijk niet onderdoen bij die van Spanje.



Dit mooie plaatje is tevens het einde van mijn verhaaltje van deze maand. Na de zomerstop pakken we de draad weer op en ga ik iets vertellen over het buurland van Frankrijk nl. Italië. Ook over dit land is zeker veel te vertellen.

Fijne zomer vakantie allemaal Jan van de wiel



een van de stranden van de Algarve