



## ITALIE

Door Jan van de Wiel

Na een hopelijk fijne vakantie in eigen land of waar dan ook, is het nu de tijd om even bij te komen en na te genieten samen met de foto's en nadere herinneringen. In mijn rubriek "rondje Europa", wil ik jullie deze maand graag meenemen naar Italië "het land van de Pizza". Italië, officieel de Italiaanse Republiek (Italiaans: *Repubblica Italiana*), is een land in Zuid-Europa. Het noorden van Italië grenst aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. De rest van het land wordt omringd door de Tyrreense Zee, de Middellandse Zee, de Ionische Zee en de Adriatische Zee. De eilanden Sicilië, Sardinië en Elba en een aantal kleinere eilanden behoren ook tot Italië. Een groot deel van het vasteland van Italië is gelegen op het Apennijns Schiereiland en wordt omgeven door water. Vanwege de langgerekte vorm wordt het land ook wel "*de laars*" genoemd. Op een grondgebied van ruim 300.000 km<sup>2</sup> wonen 62.007.540 (2016) Italianen. De hoofdstad van het land is Rome (*Roma*). De onafhankelijke staten Vaticaanstad, waarvan de paus het hoofd is, en San Marino zijn twee enclaves binnen de Italiaanse grenzen. Campione d'Italia is een Italiaanse exclave in Zwitserland. Italië was in de Oudheid het centrum van het Romeinse Rijk, dat uitgroeide tot het grootste rijk van Europa. Later stond in Italië, meer bepaald in de regio Toscane, de wieg van de renaissance. Op 17 maart 1861 vond de Italiaanse eenwording plaats, en sinds de monarchie in 1946 door de bevolking werd weggestemd, is het bestaan van de *Repubblica Italiana* een feit. Italië is een parlementaire republiek met zowel een president als een premier aan de macht. Het land is op internationaal gebied vertegenwoordigd in organisaties als de Europese Unie, de Verenigde Naties, de NAVO, de WTO en de G8. Ook in de wereld van de filatelisten is Italië een gewild verzamelgebied. Hierbij gaan we terug naar 1861, het jaar dat de eerste Italiaanse zegel uit kwam met de afbeelding van Koning Victor Emmanuel de II, die toen regeerde over Italië met weliswaar "een harde hand". De tweede uitgave was in het jaar 1862 waarop de beeltenis van de koning beter tot uiting kwam. Italië heeft veel heersers gekend. Zo heeft het eiland Sicilië, die in het midden van de 19<sup>e</sup> eeuw samen met Napels een koninkrijk vormde, de postadministratie strikt gescheiden. Sicilië gaf in 1859 zijn eerste zegels uit, tevens ook gelijk de laatste. Deze zegels werden in Palermo gedrukt in vellen van 100 stuks op papier zonder watermerk. Helaas zijn er van deze zegels weinig tot geen exemplaren over gebleven. Degene die er nog resteren zijn onbetaalbaar. In 1863 verschenen de algemene zegels van Italië, die wel vaak in verzamelingen te vinden zijn. Zoals de zegels van 1936 landbouw tentoonstelling in Milaan (afbeelding) de *fiera di Milano*. De beroemste serie van Italië is de "Italia Turrita" of "Siracusana" is een van de langste in de geschiedenis van Italië. De eerste verscheen op 6 juni 1953, de laatste op 22 november 1977. De Turrita serie was een groot succes, mede vanwege de herkenbaarheid. Elke waarde had namelijk z'n eigen kleur. Op de zegel heeft de ontwerper, Vittorio Grassi, het hoofd van een vrouw afgebeeld met een kroon in de vorm van een torentje (*turrita*). Deze afbeelding kwam ook al voor op een



oud muntstuk van Siracuse uit de Romeinse tijd. Dit verklaart waarom de serie ook Siracusana wordt genoemd.

De hedendaagse zegels van Italië hebben vaak een afbeelding van een of andere toeristische trekpleister of een modern design. Italië is ook een mooi vakantie land met steden als Rome, Napels (denk om de zakkenrollers) en natuurlijk Venetië met zijn gondels en romantiek.

Rome (Italiaans: *Roma*) is de hoofdstad van Italië en tevens het bestuurlijk centrum van de regio Lazio en de Città\_Metropolitana\_di\_Roma\_Capitale (voorheen de provincie Rome). De stad Rome heeft ca. 2,8 miljoen inwoners, het inwonertal van de metropoolregio bedraagt 3,7 miljoen. Het is de grootste stad van Italië. Door de stad, gelegen in het midwesten van het Apennijns\_Schiereiland, stromen de rivieren de Tiber en de Aniene. De geschiedenis\_van\_Rome strekt zich uit over ruim 2700 jaar en de stad heeft zich in de geschiedenis ontwikkeld als een van de belangrijkste steden van de westerse\_cultuur. Het was de hoofdstad van het Romeinse\_Koninkrijk, de Romeinse\_Republiek en het Romeinse\_Keizerrijk. Sinds 1871 is Rome de hoofdstad van Italië. In de dwergstaat Vaticaanstad, een enclave binnen de stad Rome, zetelt de Paus. Ja en wie kent Venetië niet, de stad van de romantiek, de gondels en zijn vele kanalen. Waar de naam "Venetië" precies vandaan komt is onduidelijk, maar deze is in elk geval verbonden met het volk de *Veneti*. Een verband met Latijnse werkwoord *venire* (komen) of (Slo)venië lijken onwaarschijnlijk. Mogelijk is er een verband met het Latijnse woord *venetus*, dat "zeeblauw" betekent. Bijnamen van Venetië zijn onder meer "stad van het water", "stad van de bruggen", La Dominante en La Serenissima. Wie al eens in Venetië geweest is kan er uren over vertellen. Toen wij er waren in 1998 hebben we bewust de toeristische plaatsen vermeden de eerste dagen en kwamen zo ook in contact met een oude man die voor zijn deur van zijn woning zat. De jaren van weleer waren van zijn gezicht af te lezen. Ik groette hem en hij groette in gebrekkig Engels terug. Het was een gepensioneerde gondelier. Toen wij probeerde met de woordjes die we kende een gesprek aan te knopen antwoorde hij in het gebrekkig Nederlands terug. Luciano had in de jaren 50 in de Nederlandse kolenmijnen gewerkt in Heerlen. Na de sluiting in 1965 keerde hij terug naar Italië en ging varen als gondelier. De dagen hierna heeft hij ons kennis laten maken met Venetië zoals niet veel toeristen meemaken. De Venetianen zijn arm al lijkt het van niet en onze lunch bestond dan ook uit brood, kaas, wijn en een stukje mortedella. Ook wij hebben een gondelvaart gemaakt alleen voor ons was deze door toedoen van onze Luciano zijn babbel gratis. We hebben na de gondelvaart met Luciano nog lang zitten kletsen onder het genot van een glas wijn die we gekocht hadden bij de wijnhandelaar op de hoek. Luciano heeft nog enkele jaren postzegels gestuurd. Hij is in 2007 op 94 jarige leeftijd overleden. We denken nog vaak terug aan deze fijne dagen in Venetië.



Volgende maand ga ik iets vertellen over de burens van Italië, namelijk Griekenland

